

# Guds rike – för vem?

## Jesus och riket

Under hösten predikoserie om Guds rike har vi nu kommit till frågan "För vem?"

Jesus pratade ofta om Guds rike, han sa bland annat:

- Matt 10:14 *När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.*
  - Här säger och visar Jesus att barnen var viktiga, att Guds rike är till för dem. Vilket var ganska revolutionerande på den tiden.
- Matt 19:24 *"Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."*
  - Här handlar inte bara om faktisk rikedom, utan mer om relationen till rikedom
- En annan gång äter Jesus mat hemma hos några publikaner (kallades de som samarbetade med romarna) något som upprör de skriftlärdade och fariséerna, då säger Jesus så här
  - Mark 2:15–17 *"Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare."*

I dessa bibelord ser man att Jesus många gånger vände på perspektiven. Jesus tänkte inte som andra, och han mötte inte de andra förväntade sig att han skulle möta. Vilka människor mötte då Jesus?

## Petrus – den osmidige

Petrus var från början en fiskare, som kallades av Jesus att bli lärjunge (Mark 1:16-18). Petrus var den här impulsiva killen, han som handlade först och tänkte sen. När lärjungarna åkte båt över sjön och Jesus kom gåendes på vattnet var Petrus den som genast ville testa (Matt 14:26-29). Han är även den som tar till svärd för att försvara Jesus (Joh 18:10-11). Petrus är den som först säger att Jesus är Messias, men också den som tydligast förnekar att han ens känner Jesus.

Om jag hade varit med i anställningsprocessen av lärjungarna tror jag inte att jag hade röstat på Petrus. Jag hade hävdade att han var alldeles för impulsiv och att han inte kunde hantera sina känslor på ett sätt som var tillräckligt balanserat för att han skulle funka i den uppgiften. Att han helt enkelt var för osmidig för att ha med i gänget.

Men (tack och lov!) fick jag inte vara med och bestämma, och Jesus tänkte inte alls som jag. Han såg säkert att Petrus många gånger var ganska osmidig, att han sa saker utan att ha tänkt efter så mycket innan. Men, det spelade ingen roll, för Jesus ville ha med Petrus. Och Petrus blev en viktig ledare för den första församlingen.

## **Sackeus – den otrevlige**

Sen har vi Sackeus, en kort man som klättra upp i ett träd för att få se Jesus. Under den här tiden var Israel ockuperat av romarna och det var romarna som tog tull från folket. Det var ett sätt att bekosta romarriket och samtidigt försvaga de länder man ockuperat. De so tog upp tullen betraktades lite som landsförrädare, man samarbetade ju med fienden.

Tulltjänstemän hade även ett rykte om sig att inte vara speciellt ärliga, att de tog för mycket tull för att stoppa en del i egen ficka verkade mer vara regel än undantag.

Sackeus var tulltjänsteman, och han var rik. Han betraktades inte som någon trevlig typ, nej, han var den otrevlige. Om han förtjänat sitt ryckte eller ej, det vet vi inte, vi vet bara hur han betraktades av omgivningen. I Luk 19:1-10 kan vi läsa om hur Jesus mötte Sackeus, hur Jesus gick hem till honom trots att folket mumlade om att Sackeus inte var trevlig nog att ta emot besök av Jesus. I detta möte började Sackeus att tro på Jesus, och hans sätt att leva förvandlades med en gång. Han som alltid varit "den otrevlige typen" blev helt plötsligt trevlig, i mötet med Jesus förvandlades han.

Människorna runt omkring honom trodde inte att det var möjligt. Det tyckte ju att det var helt onödigt att Jesus gick hem till honom, varför skulle Jesus slösa tid på en otrevlig typ? Men Jesus tänkte annorlunda, han tänkte utanför boxen. Så han gick hem till Sackeus, och Sackeus förvandlades. Han kom med i Guds rike, han började tro och blev en lärjunge.

## **Nikodemus – den hemlige**

Sen har vi den Nikodemus, han var lärare och tillhörde fariséerna som var en grupp religiösa ledare som ofta kom i konflikt med vad Jesus sa. Han var även del av Stora rådet, judarnas högsta domstol och inom hans grupp var det inte många som trodde på Jesus. Man var istället riktigt irriterade på Jesus som genom det han sa undergrävde deras auktoritet och funderade i rådet om hur man kunde röja Jesus ur vägen.

Första mötet sker när Nikodemus kommer till Jesus på natten. (Joh 3:1-2) Han hade en längtan efter att ta reda på vem Jesus var, på riktigt. Men i hans kretsar var det inte politisk korrekt att vara nyfiken på Jesus, det var därför han smög dit i skydd av mörkret för att ingen skulle se honom. Här vet man inte riktigt hur samtalet slutar, om Nikodemus tror eller inte. Men i Joh 7 möter vi Nikodemus igen och där förstår man att han nog börjat tro på Jesus, även om han inte vill avslöja för de andra att han gör det.

Nästa gång det står om Nikodemus är Jesu död, vid hans begravning (Joh 19:38-41). Här har två hemliga lärjungar, Nikodemus och Josef, hittat varandra. Det faktum att dessa båda män tar ner Jesu kropp, gör den iordning och begraver den visar att de nu inte var lika hemliga lärjungar längre. De börjar att våga visa sin tro. Vi kan se att mannen som var hemligt nyfiken, ändå tog ett avgörande att började tro... Guds rike var för honom, trots att han tillhörde den grupp som "ingen trodde att de ville tro".

## **Jesus och vi**

Jesus var ganska bra på att tänka utanför boxen, att tänka annorlunda. Där behöver vi likna honom, vi behöver börja tro att Guds rike är för fler.

Vi människor har ju ganska lätt att placera varandra i fack. Vi vet ju ofta vilka alla är, vi vet vilka som går till kyrkan och vilka som är med i idrottsföreningen. Vilka som ordnar olämpliga fester och vilka som är skötsamma, men ointresserade av kyrkan. Men tänk om någon skulle vilja byta fack, om egentligen någon är intresserad av tron, trots att den inte är med i "kyrkofacket". Kommer vi som församling och kristna då att märka det? Kommer vi då att hjälpa den personen vidare? Eller kommer vi att mumla som Sackeus grannar...

Om Jesus skulle vandra runt här i bygden, vem tror ni då att han skulle gå hem till och ta en kaffe? Vem skulle vilja söka upp Jesus på natten för att ställa några frågor? Och vem skulle vilja följa Jesus, fast folk ansåg att hans egenskaper inte var optimala... Och vad skulle vi som församling göra om Jesus gick förbi här?

Att Jesus skulle komma hit är ju på ett sätt en hypotetisk fråga, och samtidigt en verklighet. Jesus visste när han gick på jorden att fler människor längtade efter Guds rike. Det tror jag att människor gör idag också. Guds rike är för fler, och där kan vi alla få vara med och bjuda in människor att komma till Jesus.